

Norra Gotlands Folkdansgilles resa till Dalarna 2013



14/8 Onsdag

Nu var det dags för en ny resa med danslaget. Den här gången styrde vi färden mot Dalarna och Siljansnäs Stugby för att göra ett besök hos Leksands Folkdanslag. Det blev tidig uppstigning för samling vid färjan klockan sex. Vi packade in våra grejer i Anderssons buss och ombord på färjan åt vi frukost och kopplade av. Vi fick åka med bussen av färjan och nu ställde vi in siktet mot Dalarna. Första stoppet blev en bussfika utanför Enköping vid en mack. Vi mötte lite regnskurar på vägen, men när vi var ur bussen var det uppehåll. Vi åt lunchbuffé på Dalahästen i Avesta. Vi var framme i Siljansnäs klockan 17:30. Stugbyn ägs av två gotlänningar i förskingringen, Lotta och Ingemar Yttergren. Vi fick våra stugor och sen var det dansträning. Därefter grillade vi korv tillsammans. Vivan och Göran bjöd på vin och snacks för att dom har fyllt år.



15/8 Torsdag.

Sovit första natten i våra stugor och det gick bra. Vi bodde några hundra meter från hotellet där vi åt frukost så vi fick en liten promenad på morgonkvisten. Sedan klev vi på bussen för en tur runt Siljan. Jonny Wikström och Karin från Leksands Folkdanslag åkte med och guidade oss. Vi började med Björnberget som ligger precis ovanför stugbyn. Vi fortsatte sedan till Nusnäs och såg på tillverkningen av dalahästar. Imponerande att se när dom sågade, snidade och målade. Vi vandrade runt lite och hade möjlighet att handla. Sen var det Zorngården som fick ett besök. Vi blev guidade runt. Det fanns mycket intressant att se där. Därefter åt vi mat på Moraparken. Vi besökte Rättviks kyrka och åkte förbi Dalhalla och kollade, men det var stängt så vi kom inte in. Sen åkte vi till bryggan i Rättvik



som är 628 meter lång. Vi gick hela vägen ut. Därifrån åkte vi till Vidablick som är ett 28 m högt utsiktstorn och som ligger på en höjd av 352 meter över havet. Vilken fantastisk utsikt över Siljan! Vi fikade där och tog ett gruppfoto. Vi åkte till Hjortnäs brygga och tittade, det är en plats med en stor dansbana där många kända orkestrar uppträtt. Vi kollade i Leksand och Tällberg var vi skulle ha dansuppvisning på fredagen. Hemma i stugbyn blev det dansträning igen och sedan åkte vi till en liten pizzeria i byn och åt. Det var trångt om saligheten men stämningen var hög och alla blev mätta. Alf Björkander, vår eminente busschaufför skjutsade oss dit och vi hade väldigt trevligt.

16/8 Fredag.

Efter frukosten var det dags att packa in dräkterna i bussen. Sen åkte vi till Falu gruva där vi fick åka på en guidad tur med bussen. Nu är vi på väg till Leksand för dansuppvisningar. Hoppas vädret står sig. Dansuppvisningarna på Spejaren och Sätertorget i Leksand gick bra. Inget regn ännu. Vi gick omkring i Leksand på eftermiddagen. Besök på Holens hembygdsgård i Tällberg. Högsta punkten i Dalarna. Nu är det dags för den stora dragspelsgalan. Flera hundra spelmän tågade in i ett tält och spelade. Imponerande att se och höra. Efter detta skulle Nisse göra sig hörd alldeles ensam. Det gjorde han med bravur. Dansuppvisningen gick jättebra och blev väldigt uppskattad.



Det var underhållning på flera olika ställen efteråt, bl.a. en liten grabb knappt 3 år som spelade dragspel. Mycket uppmärksamhet. Första regnskuren kom när vi var på väg till bussen. Riktigt bra stämning i bussen på väg hem. Vi åt ärtbullar när vi kom hem.

17/8 Lördag.

Lite mulet idag. Efter frukosten åkte vi upp på Björkberget och såg på utsikten och Naturum



Vidare till Munthes Hildasholm som är ett museum. Sen blev det kalvstek på Moskogen. Det kom en massa veterantraktorer dit till mångas förtjusning. Nu har vi besökt Leksands knäckebröd där vi fick handla lite. Vi åkte till en bro som inte bussen fick köra på. 3,5 ton var maxvikt och bussen väger 18 ton. En del gick över bron till stan medan andra stannade och såg på utsikten



På kvällen kom Leksandslaget och ledde lekar och bjöd på grillat med tillbehör. Vi fortsatte till deras klubbstuga och hade samkväm. Vi fick kaffe och kaka.

19/8 Söndag.

Nu är den stora hemresedagen. Tidig uppstigning, packning och städning. Det är lite vemodigt att lämna det här fina stället. Nu är det bara besiktning av stugan kvar innan vi får åka. Det gick bra. På hemvägen åt vi mat på Dalahästen i Avesta och fikapausen blev också på samma ställe som ditvägen. Där blev det avtackning av dansledarna Vivi-Ann och Göran Nyberg som satt ihop ett jättefint dansprogram, vår fantastiske spelman Nisse Bergklint som spelat till alla våra danser och underhållit oss i bussen, vår reseledare Ann-Marie Ulrich som visste vart vi skulle och chauffören Alf Björkander som på ett galant sätt tog oss dit. Vidare mot Nynäshamn med ett stopp vid Kungens kurva. Vi slappade lite på färjan innan vi kom hem. Det har varit en mycket trevlig resa.

/Gun-Marie

