

# HÄRNÖSAND 2017



24/5

Nu är det dags för en ny resa med Norra Gotlands folkdansgille. Den här gången går färden till Härnösand. Tidig uppstigning och biltur till Visby, där vi träffades och lastade vår pick ock pack i Karlssons buss som vi skall åka med de närmaste dagarna. Vi checkade in på färjan och åt frukost. Framme i Nynäshamn går resan norrut. Efter 2 timmar blev det en liten bensträckare. Nisse tog fram sitt dragspel och det blev musik och allsång i bussen. Trevligt. I Tönnebro åt vi mat på en Rastarestaurang. Mätta och belåtna fortsätter vi resan. När vi kom till Härnösand fick vi våra rum på en folkhögskola. Vi packade upp och åkte och träffade Öbackaringens danslag. Det blev lite dans och fika. När vi var där fick vi reda på att en storbrand brutit ut på Cementa i Slite. Det inhandlades till frukosten i morgon och sen blev besök på Mac Donalds. Nu är vi ganska trötta, så det var skönt att komma "hem" .



25/5

Nu är det dags för frukost och vi hjälptes åt att fixa den. Det tränades lite innan vi åkte och hämtade Öbackaringens dansare. Sen åkte vi till Höga kustenbron, där vi var av för ett fotostopp. Tittade på Nämforsen med hållristningar. Vi åt mat i Näsåker. Vi besökte en hembygdsgård där vi bl.a. fick åka minitåg. Därefter träffade vi ett danslag från Sollefteå. Vi blev väl mottagna och blev bjudna på mat och dans. Klockan blev ganska mycket, så vi åkte tillbaka till vår skola.

26/5

Gemensam frukost i dag också. Nu bär det av till Hemsö. Där besökte vi en fästning, 2,3 km. Under jord och höga backar utanför. Mycket intressant information av ägaren Kicki. Efter rundan åt vi mat i restaurangen som tillhörde anläggningen. Gott och trevligt.



Vi åkte vidare till Vårdkaseberget och såg en vidunderlig utsikt. På kvällen fick vi låna Öbackaringens lokal. Det tränades till uppdansningen i morgon. Någon kom på den smarta idén att beställa mat från Matverkstan. Vi fick den levererad till lokalen. Mycket bra och uppskattat. Vi dansade och umgicks till Nisses dragspelstener. Efter en trevlig kväll åkte vi till vår skola.

27/5

Vaknade till en lite regnig dag, så det blev träning inomhus. Nu är det dags för uppdansningar. Först ut var Murberget. På ett museum gjordes en fin uppdansning. Vi blev guidade i museet.



Nästa uppdansning blev på Koltrasten, som är ett äldreboende. Det blev ytterligare en fin uppvisning.



I dag åt vi på Matverkstan. Gott i dag också. "Hem" och av med dräkterna och i väg till Öbackaringens lokal. Där blev vi bjudna på sallad, bröd, kaffe o kaka. Vi dansade och hade trevligt. När vi kom tillbaka till skolan träffades vi alla i köket och hade en gemensam avslutningsträff.

28/5

Dags för hemresa. Sista frukosten med gänget. Första bensträckaren var vid Harmångersån. Solen skiner i dag. I Gävlebro tog vi matrast och nu har det blivit riktigt varmt. Det blev en liten tur till IKEA i Uppsala. På vägen mellan Uppsala och Stockholm blev det stopp i trafiken. Det hade hänt en olycka Per-Axel fixade det fint och vi kom till Nynäshamn i tid. Väl hemma igen kan vi bara säga: tack till alla som medverkat till denna trevliga resa. Jennies dansprogram har fått mycket uppskattning och även Nisse har fått nya beundrare.



Tack/Gun-Marie